



Henk Blok

1953 - 2026

*Ik ben de Alfa, en de Omega
Het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste*
Openbaring 22 vers 13

*Hier op de grens van het bestaan
Laten we jou met tranen gaan
We zijn ontheemd, verdrietig en verward*

*Wij bidden: "houd ons overeind
God geef Uw licht in deze tijd"
Niet meer compleet, er is een leegte in ons hart*

*'t Is geen vaarwel, maar een tot ziens
Toch overheerst nu het verdriet
Wij laten los, goede God, houdt U ons vast*

*Het missen blijft, het gaat niet weg
Dit is voortaan een lege plek
Wij moeten door, maar 't wordt niet meer hoe het was*

*In onze onmacht geef ons kracht
In ons verdriet geef ons troost
In onze leegte vult U ons hart
Dwars door de dood geeft U hoop*

*Het einde is een nieuw begin
De dood verliest, het leven wint
Het laatste woord is aan God, aan God alleen*

*In Jezus is de dood niet meer
Hij brak de ban, aan Hem de eer
Er is weer hoop, dwars door alle tranen heen*

Het laatste lied – Dwars door alle tranen heen

Verdrietig om zijn overlijden en dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, nemen wij afscheid van onze stille levensgenieter, mijn liefdevolle echtgenoot, onze zorgzame vader en trotse opa

Hendrik Blok

* 27 maart 1953

† 15 mei 2026

Jantine Blok-Aalbers

Daniël en Inge
Stijn, Jens

Stefan en Elsbeth
Mats, Saar

Elise en Remco
Borre, Seppe, Fede

Reiger 31
2693 AM 's-Gravenzande

Henk is thuis, waar we de komende dagen met onze naasten samen zijn.

Er is gelegenheid tot condoleren op donderdag 21 mei tussen 19.00 en 19.45 uur in de Maranathakerk, Monsterseweg 12 in 's-Gravenzande.

U bent uitgenodigd voor de dienst van Woord en gebed die gehouden wordt op vrijdag 22 mei om 13.30 uur in de genoemde kerk. De begrafenis vindt in besloten kring plaats.

De dienst is ook live te volgen via [Kerkdienstgemist.nl/stations/2167](https://kerkdienstgemist.nl/stations/2167)